

Tweede wereld oorlog.

Oorlog is niet leuk het mag nooit meer gebeuren.

Je kijkt naar boven en denkt aan je overgroot opa die in de tweede wereld oorlog soldaat was.

En Adolf Hitler die de macht van Europa wilde. En ook van de joden.

Maar op 1945 was Adolf Hitler verloren alle soldaten hadden opgegeven.

En vrouwen die met Duitse soldaten gewerkt hebben, die worden kaal geschoren.

En toen op 5 mei 1945 zijn wij bevrijd door de Amerikanen Canadese en Engelse soldaten .

GEMAAKT DOOR FATMA