

Gedicht dodenherdenking 4 mei 2017

Ik zit buiten op een steen,
en denk aan het slechte om me heen

De zon is weg, een grijze lucht.
En dan zit ik daar, en neem een diepe zucht.

Dan denk ik bij mezelf:
Waarom oorlog?
Dat vindt toch niemand leuk?
Kijk nou naar de wereld, één grote deuk.

Het is al lang geleden, maar ik ben nu veilig.
Deze mooie wereld is voor mij nu heilig.

Ja, echt.
Die bommen in m'n achtertuin
als ik lag in bed...
ik was bang
maar heb nu thuis, veilig het licht uitgezet.

Kiki Wullems – Basisschool Aan de Bron