

Gedicht: Wiktoria Pyrsz (Oda school)

Herinner je

Voor altijd in het gehele land.
Denk aan degenen die geen terug meer hebben.
Herinner en huil niet!

Onderdruk het gehuil in je keel bij de gedachte aan de misdaad.

De herinnering aan hen die stierven, waardig van hen.

Mensen! Totdat jullie harten nog leven.
Onthoud tegen welke prijs het geluk en de vrijheid gewonnen is.
En vertel je kinderen over de helden zodat ze hen ook herinneren.
Draag je dromen door de jaren heen, over het gehele land.

En laat ze nooit sterven.
Maar over degenen die geen terugkeer meer hebben.

Ik smeek je!

Vergeet hun niet!