

Welkomstwoord Bevrijdingsconcert 2016

Dames en heren, jongens en meisjes,

Namens het gemeentebestuur van de gemeente Weert en het Comité voor Bevrijding en Herdenkingen wil ik u vanmiddag van harte welkom heten, hier in de Martinuskerk.

Het is goed om op 4 mei alle slachtoffers van oorlogsgeweld te herdenken en op 5 mei onze bevrijding te vieren. Vandaag staan we stil bij het feit dat we sindsdien al meer dan 70 jaar in vrijheid leven.

‘Geef vrijheid door’ is het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar. Ik zou u willen oproepen dit vooral te –blijven of te gaan- doen.

De hele dag zijn er festiviteiten in heel Nederland om onze Bevrijding te vieren.

De vanzelfsprekendheid van vrijheid lijkt meer dan ooit verdwenen. We zullen er vaker en intenser aan moeten werken. Laten we in Nederland vooral doorgaan met onze manier van leven. Dit stelt wél eisen: we moeten blijven uitleggen waarom het belangrijk is om een vrij land te kunnen leven. Een land waar je mag zijn wie je bent, denken wat je wilt en zeggen wat je vindt. En vooral: een land waar je je veilig voelt.

Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting?

De actualiteit van alle dag stelt eisen aan onze democratie. En er ontstaat in ons land een discussie over de vrijheid van meningsuiting. Dit debat gaat vooral over de vraag waar de grenzen van deze vrijheid liggen

Sommigen wijten de verruiming van het publieke debat, zoals dat de afgelopen jaren in Nederland zichtbaar is geworden, aan het feit dat ‘tegenwoordig alles gezegd moet kunnen worden’. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen.

Maar ik geloof niet dat de oplossing gezocht moet worden in het beteugelen van de vrijheid van meningsuiting. Dat je alles mag zeggen, betekent niet dat je verplicht bent dat ook te doen. De vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief voor kwetsen of schelden. Ja, alles moet gezegd kunnen worden en afgezien van enkele uitzonderingen moeten hieraan geen beperkingen worden gesteld.

Of het publieke debat op een beschaafde, respectvolle manier wordt gevoerd, is een kwestie van omgangsvormen en fatsoen. Het is echter wat anders indien het uiten van een bepaalde mening aanzet tot een strafbaar feit.

Terughoudendheid

De vrijheid van denken, over ieder onderwerp, is een onvervreemdbaar grondrecht en de kern van de menselijke vrijheid. Het kunnen uiten van die mening of overtuiging is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het is praktisch onmogelijk om vast te stellen waar de grenzen van deze vrijheid gelegd moeten worden. Bij het juridisch begrenzen van de vrijheid van meningsuiting past bovendien terughoudendheid.

Het zijn vooral menselijke eigenschappen als ruimdenkendheid, het tolereren van andere meningen en respect voor degene die ze aanhangt die kunnen bijdragen aan een vreedzame uitkomst van het debat. Zo ver zijn we in Nederland echter nog lang niet.

We vinden vaak dat we op ieder moment een mening zouden moeten hebben zelfs al hebben we van het onderwerp geen verstand. Terughoudendheid dient ook hier het devies te zijn. Een open dialoog, vragen stellen, je verplaatsen in elkaars standpunten en bovenal luisteren naar de verhalen van onvrijheid.

‘Geef vrijheid door’. Blijf de verhalen over onvrijheid doorvertellen, opdat wij niet vergeten hoe het was en het zou kunnen zijn om in onvrijheid te leven. En vier vandaag bovenal je vrijheid.

Naast alle andere activiteiten in Weert organiseert het Comité daarom vanmiddag voor de tweede keer een Bevrijdingsconcert waarbij verschillende muzikanten en muziekgezelschappen een bijdrage zullen leveren.

Ook dit jaar zal Marianne Schreuders u door dit concert leiden en u bij gelegenheid wat meer over de artiesten en gezelschappen vertellen.

Ik wens u een heel fijn concert en bovenal een fijne Bevrijdingsdag toe. ‘Met het oog op vandaag en een blik op de toekomst’.