

2 wereld oorlog

Een traan op mijn wang, want ik ben bang,

Bang voor de oorlog die er zal komen,

Mensen sterven en bederven,

Ik hoor geluid en gefluit ,

Bloed op mijn been en op je teen,

Mensen schreeuwen en kalmeren,

Ik ben bang, bang voor Hitler en zijn schieters.

einde geschreven en verzonnen door ,

Samantha

